

CULTUUR Bijna voltallige bestuur vervangen

Venlose Revue begint met een schone lei

door **Peter Janssen**

VENLO - De Venlose Revue begint met een schone lei. Vrijwel het gehele bestuur is gisteren officieel afgetreden en vervangen door een nieuwe club.

Het bestuur is volgens scheidend voorzitter Joop Berendsen afgetreden om schoon schip te maken bij de revue. In 2010 heeft de penningmeester geld verduisterd. „Dat hebben we onder de pet gehouden”, zegt Berendsen. „Het geld is inmiddels terug. We vinden dat de penningmeester op sociaal gebied al voldoende is gestraft. We hebben het faillissement van de revue kunnen voorkomen en het voortbestaan veilig gesteld.”

De Venlose Revue heeft een lange traditie. De eerste ziet het licht in 1920 in het toenmalige concertgebouw Prins van Oranje. De legendarische Sef Cornet is de genius achter de eerste revues. Na zijn dood is het de al even legendarische Frans Boermans die de traditie voortzet. Eind jaren zeventig,

bij het 125-jarige bestaan van de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo, blaast een nieuwe groep enthousiastelingen onder leiding van Joop Berendsen de Venlose revue nieuw leven in. Er volgen een paar succesvolle revues. In het seizoen 2005-2006 schrijven Frans Pollux en Wiel Aerts er één. Ook de tot nu toe laatste revue in 2010-2011 is van hun hand.

Werden Pollux en Aerts nog aangezocht, de komende revue heeft een open inschrijving. Iedereen die denkt een mooi verhaal te hebben uit Venlo's historie, kan zich melden. De revue wordt vanaf eind oktober 2016 opgevoerd.

Het nieuwe bestuur loopt geen risico dat het zonder verhaal komt te zitten, zegt de kersverse voorzitter Gerrit Schuurs. „We gaan er vanuit dat er voldoende belangstelling is. Maar we hebben ook al twee mensen achter de hand met een mooi verhaal.”

➔ Meer info:
www.venloserevue.nl